

# ŞEYTANIN TUZAKLARI

Atilla MURATOĞLU

Tel: 0530 608 71 77

Konya, 2018

5.BASKI

PARA İLE SATILMAZ

**Atilâ MURATOĞLU**

Büyükkovanağzı Mah. Altıncılıç Sk. No: 12  
Tel: 0530 608 71 77 Meram/KONYA

**1. BASKI, ŞUBAT 2010**

**2. BASKI, MAYIS 2016**

**3.BASKI, MAYIS 2016**

**4.BASKI, MART 2017**

**5.BASKI, NİSAN 2018**

**ISBN**

978-605-83532-6-8

**Baskı - Cilt**

Damla Ofset AŞ.  
Büsan Organize San. Kosgeb Cad.  
10631 Sk. No: 4 Karatay/KONYA  
Tel: (0332) 345 00 10  
[www.damlaofset.com.tr](http://www.damlaofset.com.tr)

Sertifika No: 14972 / NİSAN 2018

***KİTAPÇIKDAKİ KAYNAKLARIN KISALTMALARI***

- rb : Ruhul beyan tefsiri  
b : Sahih-i Buhari Muhtasar  
bt : Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih  
m : Sahih-i Müslim Muhtasır  
r : Ramuz El-Ehadis  
cs : Camiü's- Sağir  
rs : Riyazü's-Salihin  
t : Terhib ve Tergip  
tr : Tirmizii  
i : İhyau Ulümi'd-din

## İÇİNDEKİLER

GİRİŞ .....	6
ŞEYTAN .....	8
ŞEYTANIN HİLELERİ .....	12
MAL-MÜLK VE MEVKİ-MAKAM SEVDASI .....	23
ŞEYTANIN ASKERLERİ .....	24
YALAN VE YALANCI ŞAHİTLİK .....	26
NİKAH ÜZERİNE YEMİN ETMEK .....	27
NAMAZ .....	27
KADINLAR .....	40
VESVESE VEREREK ÇAĞIRDIĞI HUSUSLAR .....	43
ŞEYTANA GÖRE İNSANLARIN GRUPLARI .....	51
ŞEYTANIN HAKİMİYETİ .....	53
ŞEYTAN .....	59
NASIL BİR MÜSLÜMAN TİPİ İSTER? .....	59
ŞEYTANIN ZARARLARINDAN NASIL KORUNULUR? .....	61
SAHABE (r.anhüm) DEVRİNDE ŞEYTANIN DURUMU .....	79
NETİCE; TÖVBE VE İSTİĞFAR .....	81
ŞEYTANLA İLGİLİ 61 HADİSİ ŞERİF .....	85
BİBLİYOĞRAFYA .....	111

### **İthaf**

Bu çalışmamı, üzerimde hakları bulunan rahmetli Anneme ve Babama ithaf ediyorum.

“Rabbim “! Küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara öyle rahmet et. “İsra suresi 24.

## **GİRİŞ**

Bismillahirrahmanirrahim

Rahman ve Rahim Olan Allah'ın adıyla Hamd; alemlerin Rabbi, Meliki, hükümdarı, hayatımızı düzenleyen ve bizim üzerimizde mutlak tasarruf yetkisine sahip olan Allah'a mahsustur.

Salât ve selam iki cihan serveri kâinatın önderi Hz.Muhammed sallalahü aleyhi ve sellem efendimize, onun pak ehl-i beyt'ine ashabı güzinine ve Din-i mübini saf ve nezih bir şekilde günümüze değin aktaran ulemamızın üzerine olsun.

Bu kitapçıkta şeytanın biz insanlara nasıl vesvese verip hangi yollarla kandırmaya çalıştığı ve onun şerrinden nasıl korunulması gerektiği ayeti kerime ve hadisi şeriflerle anlatılmaya çalışılmıştır.

Başarı ve zafer Allah'ın Kitabını okuyup anlamada, yaşamada ve yaşanması için çaba sarf etmededir. Doğru ve güzel olan hasletler islama aittir. Hata ve kusurlar ise aciz olarak yaratılmış olan biz kullarına aittir.

Rabbimiz bizleri nefsimizin esiri şeytanın maskarası etmesin. Gözümüzü açıp kapayınca kadar, hatta ondan kısa bir zamanda olsa bizi bize bırakmasın.

Yarabbi bizi şeytanın vesveselerinden uzaklaştır.

Yarabbi bizleri şeytanın vesveselerinden korusun, korusun ki üzerimizde hâkimiyet kurmasın. (Amin)

**Atillâ MURATOĞLU**

2010, KONYA

## ŞEYTAN

Şeytan, Cenabı Hakkın emrine isyan ettiği için rahmetinden kovulmuştur.

Şerleri ve muzir şeyleri temsil eder ve ateşden yaratılmıştır.

Bütün melekler Cenab-ı Hakkın emriyle Hazret-i Adem'e secde ettiği halde;

Şeytan: Ben ondan daha üstünüm, Çünkü beni ateşten, onu çamurdan yarattın (**A'raf 12**) diye kibirlenerek Cenab-ı Hakkın emirlerine karşı gelmiş Hz.Adem'e secde etmediğinden, Allah'ın rahmetinden kovulmuştur.

Meleklerle şeytanlar musallat olmadıkları için, terakkiyatları (yükselme-ilerlemeleri) yoktur. Makamları sabittir.

Keza, hayvanata da şeytanlar musallat olmadıkları için mertebeleri sabittir.



İbn-i Abbas (r.a.) den rivayete göre şeytan isyana kalkışınca, lanete uğratıldı ve şeytan oldu. İbn-i Abbas (r.a) bu ifadesi Allah'ın lanetlemesinden sonra şeytan isminin verildiğini gösteriyor.

Daha önce ismi Azazil'di.

Ravdatu'l-Ahyâr isimli eserde:

Şeytanlar erkek ve dişidirler, doğarlar, fakat ölmezler kıyamete kadar yaşarlar.

Cinlerin erkek ve dişileri vardır, bunlar doğar ve ölürler.

Meleklerin ise erkeklik ve dişilikleri yoktur, doğurmazlar, yiyip içmezler deniliyor.

Bu ismin; insanlar ve cinlerden, doğru yoldan saptıran azgın ve haddi aşanların hepsi hakkında kullanıldığı da söylenmektedir. Nitekim şu ayet bu gerçeği dile getiriyor. "Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık (bunlar) al-

datmak için birbirlerine yaldızlı sözler fıslarlar. “ **(En’am 112)**

Allah şeytanı iyi ile kötünün pis ile temizini ayırt edilebilmesi için yaratmıştır

Allah peygamberleri de saidler ve iyi kimselerin onları örnek edinmesi için yaratmıştır. Şeytan hem dünya çığırtkanlığı yapar ve ateşe çağırır.

Onun yaptığı iş cehennem simsarlığıdır. Sermayesi de dünyalıklardır. Şeytan “Dünyanın değeri altın ve gümüş değil, onun fiyatı cennetteki hissenizdir. ”

Ben dünyayı şu dört şeye karşılık satın aldım.

- 1) Allah’ın laneti
- 2) Allah’ın gazabı
- 3) Allah’ın azabı

**4)** Allah'ın emirlerini çiğnemek ve yasaklarını yapmak.

İşte ben cenneti verip bunları aldım der. Dünyaya gönül verenlerde "bu bizim için kabul edilebilir ve geçerlidir." derler. **(rb.27-29)**

Akıllı kişiye düşen görev, helal ve temiz olanlar dışında dünyaya ait hiçbir şeye yönelmemesidir.

Ahmet b. Hanbel rahimehullah derki:

"İnsanın düşmanı dörttür.

Birincisi dünyadır. Dünyanın silahı halkla bir arada bulunmaktır. Bu silahın panzehiri uzlettir.

İkinci düşman şeytandır. Şeytanın silahı tokluktur. Bu silahın panzehiri ise açlıktır.

Üçüncü düşmanı nefistir. Silahı uyku, panzehiri uyumamaktır. Son düşmanı he-

vardır. Bunun silahı konuşmaktır. Bu silaha karşı çare ise susmaktır.” (rb.4.399)

### ŞEYTANIN HİLELERİ

Muaz b. Cebel'in (r.a) . ibn Abbas'tan (r.a.) naklen rivayet ettiği bir hadis-i şerif şöyledir:

Bir gün Resûlullah (s.a.v.) ile birlikte ensardan bir adamın evindeydik. Epeyce kalabalıktık. O sırada dışarıdan bir ses,

“Ey ev halkı! İçeri girmeme izin verir misiniz? İhtiyacınız olduğunu bildiğim bir mesele var, size ondan haber vereceğim” dedi.

Resûlullah (s.a.v.) ashabına dönerek, “Bu seslenenin kim olduğunu biliyor musunuz?” diye sordu Ashap,

“Allah ve Resûlu (s.a.v) daha iyi bilir” dediler. Resûlullah (s.a.v.) “O, Allahın kendisine lânet ettiği iblistir” buyurdu.

Bunu duyan Ömer b.Hattâb (r.a.) hemen ileri atılarak,

“Ey Allah’ın Resûlu, bana izin verin de onu öldüreyim “dedi. Resûlullah (s.a.v) buna izin vermeyerek,

“Dur ya Ömer! Bilmez misin ki, ona kıyamet gününe kadar izin verilmiştir. Ona kapıyı açın içeri girsin; Çünkü ona buraya gelmesi için emir verilmiştir. Onun dediklerini iyi anlayın ve size söyleyeceklerini iyi dinleyin “buyurdu.

İbni Abbas (r.a.) derki:

- Sonra kapı açıldı. Karşımıza oldukça yaşlı, bir gözü kör ve yüzünde hiç tüyü olmayan garip biri çıktı. Çenesinde at kılına benzer yedi tane kıl vardı. Gözleri fal taşı gibi dışarı fırlamış, kafası ise büyük bir filin kafası gibiydi. Dişleri domuz dişleri gibi dışarıda, dudakları da öküz dudağı gibi büyüktü.

İçeri girdi ve:

“Es-selâmü aleyke ey Muhammed, es-selâmü aleyküm ey müslümanlar “diye selam verdi.

Resûllah (s.a.v.):

“Ey mel’un şeytan selam Allah’ındır “dedi ardından

“Bir iş sebebiyle geldiğini duydum; nedir o? “diye sordu.

İblis:

“Ey Muhammed! Ben buraya kendi arzumla gelmedim; mecburiyetten geldim “karşılığını verdi.

Hız. Peygamber (s.a.v)

“Seni buraya mecbur eden şey nedir? Ey mel’un şeytan “diye sordu.

İblis şöyle cevap verdi:

-izzet ve yücelik sahibi Allah'ın katından bir melek yanıma geldi ve bana dedi ki:

“Allah Teâlâ senin, alçak ve zelil bir halde boyun eğerek Muhammed'in yanına gidip ona, insanları nasıl kandırdığını, onları aldatıp nasıl saptırdığını anlatmanı ve o sana ne sorarsa hepsine doğru cevaplar vermeni emretti. Ayrıca Allah'ı Teâlâ şöyle buyurdu:

İzzetime ve celâlime yemin olsun ki eğer ona tek bir kelime dahi yalan söylersen ve sorduğu soruların birine bile doğru cevap vermezsen, seni kül ederim; Rüzgârın önünde savrulur gidersin. Düşmanlarının önünde rezil rüsva eder, alay konusu yaparım “

Ey Muhammed, işte durum böyle...

Emredildiği üzere geldim. Bana dilediğini sor. Şayet sorduklarının birine bile doğru cevap vermezsem düşmanlarım benimle

eğlenecek, alay konusu olacağım. Benim için bundan daha zor ve kötü bir şey olmaz.

Resûlullah (s.a.v.) iblisin bu dediklerini dinledikten sonra ona,

-Mademki doğruları konuşacaksın, o halde söyle bana, "İnsanlar arasında en çok kızıp öfkelendiğin kimdir?" diye sordu. İblis:

"Sensin ey Muhammed! Allah'ın yaratıklarının arasından en çok kızdığım kişi sensin. Senden daha fazla beni, kim kızdırıp, öfkeliendirebilir ki?"

Resûlullah (s.a.v) ,

"Seni başka kimler öfkeliendirir "diye sordu. İblis:

"Takva sahibi Allah' dan korkan , malını canını Allah için ortaya koymuş bir genç "dedi.



Resûlullah (s.a.v.)

“Bundan başka seni öfkeliendiren birileri var mıdır?” diye sordu.

İblis:

“Evet, sabırlı olduğunu bildiğim, takva sahibi, şüpheli şeylerden sakınan alimler” dedi.

Resûlullah (s.a.v.) sormaya devam etti.

- Sonra...?

- Temizliğe özen gösteren kimse

Sonra...?

- Fakirliğinden kimseye söz açmayan, halinden kimseye şikâyetçi olmayan sabırlı fakirdir.

- Peki, onun sabırlı olduğunu nasıl bilirsin?

- Ya Muhammed! Bir kimse, birine üç günden fazla darlık ve yoksulluk içinde bu-

lunduğunu anlatırsa Allah (c.c.) o kimseyi sabredenlerden yazmaz.

Resûlullah (s.a.v.) sormaya devam ederek

- Sonra kime kızarsın?

- Şükreden zengine,

- Peki bir zenginın şükredenlerden olduğunu nasıl bilirsın?

- Onu her gördüğümde, alacağı şeyi helâlınden alır ve onu kullanılması gereken yerde kullanır.

Resûlullah (s.a.v.) İblis'e şu şekilde sorular sormaya devam etti:

- Peki ümmetim namaza kalktığı zaman durumun nasıl olur?

- Ey Muhammed, işte o zaman beni bir sıtma tutar titremeye başlarım.

- Ey mel'un, neden böyle olursun?

- Çünkü bir kul Allah için secde ettiği zaman Allah (c.c.) onun her secdesi ile onu bir derece yükseltir de ondan.

- Peki, ümmetim oruç tuttuğunda ...?

- O zamanda (zincirlerle) bağlanırım ta ki onlar iftarlarını edinceye kadar...

- Ya hac ettiklerinde...?

- O takdirde deliye dönerim.

- Kur'an okudukları zaman nasıl olursun?

- Tıpkı ateşe atılmış bir kurşun gibi eririm.

- Peki ya, sadaka verdiklerinde?

- İşte o vakit var ya...? O vakit sanki sadaka veren kişi eline bir testere alır da beni lime lime eder...

Bu cevap üzerine Nebi (s.a.v.),

Bunun sebebi nedir ya Ebu Mürre? (şeytanın lâkaplarından biridir) .

İblis bunun sebebini şöyle anlatır:

- Çünkü sadakada dört güzellik vardır:

**1-** Allah (c.c) o sadaka veren kişinin malına bereket ihsan eder.

**2-** Onu insanlara karşı sevimli yapar; insanlar ondan hoşnut ve razı olurlar.

**3-** Verdiği sadaka, cehennemle onun arasında bir perde olur.

**4-** Verdiği sadaka sebebiyle, Allah'ı Teâla ondan belâ ve musibeti savar.

Resûllullah (s.a.v.) konuyu değiştirerek bu sefer ashabından bazıları hakkında sorular sormaya başladı.

- Ebu Bekir hakkında ne düşünüyorsunuz?

### İblis

- Yâ Muhammed, o bana cahiliye devrinde bile itaat etmedi; İslam'la müşerref olduktan sonra nasıl itaat etsin ki!

- Ömer b. Hattâb hakkında ne dersin?

- Yeminle söylüyorum, ne zamanki onu görsem hemen oradan kaçarım.

- Peki Osman b. Affan hakkında ne dersin?

- O öyle haya sahibidir ki, melekler dahi ondan haya ederken ben nasıl haya etmeyeyim.

- Peki ya, Ali b. Ebû Talip hakkında ne dersin?

Keşke... Keşke ondan şöylece bir kurtulabilsem, o beni bıraksa bende onu bıraksam... Ne yazık ki böyle bir günüm hiç olmadı.

Resûlullah (s.a.v) iblisin ağzından bu sözleri duyduktan sonra,

“Ümmetime saadetler ihsan eden, seni de cehennemliklerden kılan Allah’a hamd olsun “dedi.

Bunun üzerine İblis

“Hey hat ki hey hat! ümmetinin saadete ulaşması pek mümkün değil. Ben kıyamet gününe kadar hayattayım; ölmeyeceğim nasıl olurda sen ümmetin hakkında gönlünü ferah tutarsın.

Ben onların damarlarına ve içlerine girerim; onlar benim farkıma bile varmazlar.

Beni yaratan ve bütün mahlukatın diriltileceği güne kadar bana zaman tanıyan Allah adına yeminle söylüyorum ki, onlardan Allah ‘ın ihlaslı kulları müstesna âlimini, cahilini, âbidini ve günahkârını, kısaca tümünü saptıracağım “dedi.

**MAL-MÜLK VE MEVKİ-MAKAM SEVDASI**

Resûlullah (s.a.v.)

“Sana göre ihlaslı kullar kimlerdir? “diye sordu

İblis:

- Ey Muhammed, bilmez misin ki, şayet bir adam parayı pulu çok seviyorsa, o ihlas sahibi bir kul değildir.

Paraya pula aşırı bağlı olmayan, övülme, methedilmeyi sevmeyen bir adam gördüğümde anlarım ki, o ihlaslı bir kuldur. Hemen onu bırakıp giderim.

Malı-Mülkü, yüzüne karşı övülmeyi seven kalbi dünyevi arzulara bağlı olan kul, size anlattığım kişiler içinde bana en çok itaat edendir.

Şüphesiz Allah'ı unutturacak derecede olan dünya sevgisi, mevki-makam sevdası ve kibir büyük günahlardandır.

## ŞEYTANIN ASKERLERİ

İblis anlatmaya devam ederek:

- Ey Muhammed! benim yetmiş bin tane evladım (Askerim) vardır. Onlardan her birinin de beraberinde yetmiş bin tane yardımcı vardır.

Onlardan kimini âlimlere, kimini gençlere, kimini yaşlı adamlara göndermişimdir. Kimini ise yaşlı kadınlara musallat etmişimdir.

Gençlere gelince, onlarla aramızda hiçbir problem yoktur.

Çocuklar ise, bizimkiler onlarla diledikleri gibi oynarlar.

İblis sözlerine devam ederek:

- Askerlerimden bazılarını âbidlere (Çokça ibadet edenler) , kimilerini de zâhidlere (tâkva hayatı yaşamaya çalışanlar) göndermişimdir.



İşte bu askerlerim, aralarına girerek onları halden hale sokarlar, bir kapıdan sokup öbüründen çıkarırlar. Hatta onlar öyle bir hal alırlar ki, bir takım şeylere sövmeye başlarlar. Sonunda onlardaki ihlas alınır. Onlar, bu şuarsuzluk içinde Allaha ihlas içinde ibadet ettiklerini zanneder dururlar.

Bilir misin, Rahip Barsisa tam yetmiş sene ihlas içinde Allah'a ibadet etmişti. Öyle ki hangi hastaya dua etse o kimse şifa buluyordu.

Fakat ben onun peşini hiç bırakmadım; sonunda zina etti, ardından bir cinayet işledi ve nihayet Kâfirlerden oldu.

Onun bu halini Allah (c.c). Kitabında şöyle anlatmaktadır:

“ (O münafıkların) durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü Şeytan insana, “inkâr et” der. İnsan inkâr edince de, “ben

senden uzağım, çünkü ben Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım der " (**Haşr 59-16**)

### **YALAN VE YALANCI ŞAHİTLİK**

Ey Muhammed! Yalan bendendir ve ben yalan söyleyenlerin ilkiyim. Yalan söyleyen kimse benim dostumdur. Kim Allah (c.c.) adını söyleyerek yalan yere yemin ederse işte o benim sevgilim, sevdiğimdir.

Ey Muhammed, ben Âdem ile Havvâ'ya, "Ben gerçekten sizlere öğüt verenlerdenim " (**A'raf 21**) diye yalan söylemiştim. Çünkü yalan yere yemin etmek benim en hoşlandığım şeydir.

Gıybet ve koğuculuk (insanları çekiştirmek ve alay etmek) benim en hoşlandığım ve keyif aldığım diğer bir konudur.

Yalan yere şahitlik gözümün nurudur. Benim en hoşlandığım şeylerden biridir.

## **NİKAH ÜZERİNE YEMİN ETMEK**

Boşama yemini edip duran kimsenin günaha düşmesi yakındır. Kişi bunu bir defa yapsa sözünde doğru olsa da bu böyledir.

Kim sürekli hanımına vallahi seni boşarım, boşayacağım, boşadım gibi yeminle konuşup dursa, bu kimse hanımını boşamış olur; fakat farkında değildir. Bundan sonra onlar birbirlerinden ayrılıncaya, ya da ölene kadar zina içinde bulunurlar.

Çocukları da bu zinanın mahsulü olur. Sonunda ikisi de tek bir kelime sebebiyle cehenneme girerler.

## **NAMAZ**

Ey Muhammed! Ümmetinden namazlarını dakika dakika, saat saat erteleyenler vardır. Onları da anlatayım:

Her ne zaman ki biri namaza kalkmak istese, ona yapışır ve "Hele biraz dur; daha

vakit var. Sen şimdi meşgulsün! "gibi vesveselerle onu kandırırım. Böylelikle o kişi namazını erteleye erteleye ta öbür namazın vaktinde kaza eder. Tabii ki bu namaz da onun yüzüne çarpılır.

Şayet beni mağlup eder de namazını vaktinde kılmaya karar verirse, ona insanlardan şeytan huylu birini gönderirim ki o, namazı vaktinde kılmasına engel olsun.

Bu seferde beni mağlup ederse, onu namaza başlayıncaya kadar serbest bırakırım. Namaza başladığında ise ona, "Sağına bak, soluna bak "diye telkinlerde bulunurum. O da sağına soluna bakınır, bende elimle onun yüzünü bir sıvazlar ve iki kaşının arasından öperim.

Sonra ona, "Hiç de uygun olmayan bir şey yaptın "diyerek namazının düzenini bozarım.

Ey Muhammed, sen de biliyorsun ki, kulun başını sağa sola çokça çevirdiği bu namazı, Allah (c.c) onun yüzüne çarpar.

Şayet beni bu hususta da yenerse (yani namazda sağına soluna bakınmazsa) tek başına namaz kıldığı bir anda yanına varır ve namazı acele acele kılmasını söylerim. O da bir horozun yerdeki taneleri almak için başını hızlı hızlı indirip kaldırdığı gibi çabuk çabuk namaz kılar.

Bu seferde başarısız olursam o da namazını cemaatle kılar, başına bir ip geçirir onu acele ettirim. Böylelikle o rükuda ve secdede imamdan evvel başını kaldırır ve indirir. Senin de bildiğin gibi böyle bir kimenin namazı kabul edilmez ve Allah (c.c) kıyamet günü onun başını eşek başına çevirir.

Bunda da başarısız olursam, ona namazda parmaklarını çıtlatmasını söylerim.

Eğer o kimse namazda parmaklarını çıtlatmaya devam ederse beni yücelten olur.

Bunu da beceremezsem, ona yaklaşır ve burnuna üfürürüm. Esnemeye başlar. Eğer elini ağzına koyup esnediğini gizlemezse, onun içine askerlerimden biri girer ve namazdayken onun dünyaya karşı sevgi ve hırsını artırıcı telkinlerde bulunur. Böylelikle bize itaat eden, bizim sözümüzü dinleyen biri olup çıkar...

Ey Muhammed! Ben ümmetinin yoksul ve fakirlerine durmadan vesvese verirken onlar nasıl saadeti bulurlar?

Ben onların yanına varır ve, "Bırakın namazı, zira o size göre değildir. Namaz, Allah'ın kendilerine afiyet ve nimet ihsan ettiği kimseler içindir" derim.

Sonra bir hastanın yanına giderim Ona "Namazı bırakabilirsin, çünkü bu senin için değildir. O Allah'ın kendilerine sağlık ve

sıhhat verdiği kimseler içindir. Zira Allah kitabında, "Hastaya da bir güçlük yoktur "buyurmuştur. **(Nur 61)** Sağlığına kavuştuğun zaman kılamadıklarını kılarırsın "derim.

Öyle ki bazılarını böylece namazdan uzaklaştırırım, onun kâfir olarak ölmesine sebep olurum. Bu kimse namazını terk eden biri olarak öldüğü ve rabbinin huzuruna çıktığı zaman rabbini öfkeli olarak bulur.

- Ey Muhammed! Eğer şu söylediklerime bir katre yalan dolan katmışsam Allah'tan benim kül olmamı isteyebilirsin.

İblis bundan sonra sözlerine şöyle devam etti:

- Ey Muhammed! Ben ümmetinin altıda birini İslam'dan çıkaracağım. Sen bundan sonra nasıl sevinebilirsin?

Bunun üzerine Resûlullah (s.a.v) iblis'e sormaya başladı:

- Ey mel'un kimlerle oturup kalkarsın?
- Faiz yiyenlerle.
- Dostların kim?
- Zina edenler
- Kiminle yatıp kalkarsın?
- Sarhoşlarla
- Misafirlerin kimlerdir?
- Hırsızlar
- Senin elçilerin (dünyadaki görevlilerin) kimlerdir?
- Sihirbazlar
- Gözünün nuru olarak kabul ettiğin şey nedir?
- Boşama üzerine yemin etmek (yeminle kadın boşamak)



- Dostların kimlerdir?
- Cuma namazını terk edenlerdir.

Resûlullah (s.a.v) sözlerine söyle devam etti:

- Ey mel'un, peki senin belini kıran şey ne?

Allah yolunda koşan atların kişneme sesleri (Allah yolunda yapılan cihad ve hizmet)

- Ya seni eriten şey nedir?
- Samimi olarak yapılan tövbe
- Ciğerini yakıp kavuran şey?
- Gece gündüz Allah Teâla ya yapılan çokça istiğfarlar.

- Peki, seni en çok utandıran, rezil rüsve eden nedir?

- Gizli verilen sadakadır.
- Ya gözlerini kör eden şey nedir?

- Gece (ve sabah) vaktinde kılınan namazlar.

- Seni zelil kılıp kahreden şey nedir?

- Cemaatle beraber kılınan namazların çokluğu.

- Resûlullah (s.a.v) sorularını değiştirerek şunları sordu:

- Sana göre insanların en mutlusu kimdir?

- Bilerek kasten namazlarını kılmayanlar.

- Peki en aşağısı kimdir?

- Cimrilerdir.

- Hangi şey seni işlerinden alıkoyar?

- Âlimlerin meclisleri (ilim halkaları)

- Yemeğini nasıl yersin?

- Sol elimle

- Yazın o şiddetli sıcaklarında ve kavurucu rüzgarlarında askerlerini nerede gölgelendirirsin?

- İnsanların pis, kirli ve uzamış tırnaklarının arasında.

- Ey mel'un Allah'ın dergah-ı izzet'inden kovulmadan önce ondan neler istedin?

- On şey talep ettim.

- Nedir onlar ya lâin.

Şunlardır.

**1-** İnsanoğlunun mallarına ve evlatlarına ortak olmak istedim O da beni ortak etti nitekim ayeti kerimede "mallarına, evlatlarına ortak ol, kendilerine boş vaatlerde bulun. Şeytan, insanlara aldatmadan başka bir şey vaad etmez ". (**İsra 17-64**) buyruldu.

Zekâtı verilmeyen her maldan, içine faiz ve haram karışan her maldan yerim ve eûzü

besmele çekilmeden başlanılan her yemeğe ortak olurum.

Aynı şekilde eûzü besmelesiz başlanılan her ilişkiye ortak olurum. Dolayısıyla doğan çocuk bize itaat eden ve sözümü dinleyen biri olur.

Kim vasitasına bindikten sonra helal rızkı bırakıp haram yollara niyet ederse ben onun ortağım yoldaşım. Nitekim ayette de, "onlardan gücünün yettiği kimseleri davetinle şaşırıt; süvarilerinle, yayalarınla onları yaygaraya boğ... " (**İsra 17-64**) buyrulmuştur.

**2-** İkinci olarak Allah Teâlâ'dan bana bir ev tahsis etmesini istedim. O da hamamları bana ev olarak tahsis etti.

**3-** Kendime ait bir mescid olsun istedim; pazar yerlerini bana mescid olarak verdi.

**4-** Benim de bir kitabım olsun istedim; benim amacıma hizmet eden şiirleri ve onların kitaplarını bana tahsis etti.

**5-** Benimde bir çağrım olsun istedim; kaval, düdük gibi çalgıların sesleri bana çağrı olarak verildi.

**6-** Bana bir yatak arkadaşı ver dedim; sarhoşları verdi.

**7-** Bana yardımcı olacak kişiler ver dedim; Allah kaderi inkâr edenleri, "kader diye bişey yoktur" diyenleri bana yardımcı yaptı.

**8-** Benim kardeşlerim de olsun istedim; Allah, mallarını günah yollarında harcayanları bana kardeş yaptı. İblis ardından şu âyet-i kerimeyi okudu:

**"İşte, böylesine saçıp savuranlar, onlar, şeytanın kardeşleri olmuşlardır" (İsra 17-27).**

Resûlullah (s.a.v) iblisin sözünü keserek,

“Eğer söylediklerini Allah’ın kitabıyla tasdik etmeseydin sana inanmazdım ”dedi.

İblis sözlerine şöyle devam etti:

**9-** Ey Muhammed! Allah’tan, insanların beni görememesini, fakat benim onları görebilmemi istedim; Allah da bunu bana verdi.

**10-**Sonra insanların damarlarında kanın dolaştığı gibi dilediğim gibi dolaşabilmeyi istedim; onu da bana verdi.

İşte ben, bana verilenlerle kıyamet gününe kadar övüneceğim. Şöyle ki, benimle beraber olanlar seninle beraber olanlardan çoktur; İnsanoğlunun çoğu benimle beraberdir.

Benim, adını Atame koyduğum bir oğlum vardır. Bir kul yatsı namazını kılmadan yattığı zaman gider onun kulağına bekle-

der. Eğer öyle olmasaydı, insanlar namazlarını kılana kadar gözlerine uyku girmezdi.

Adını Mütekâzi koyduğum bir oğlum daha vardır. Kul ALLAH için gizli bir ibadet yaptığı zaman Mütekâzi rahat durmaz ve bu amelini insanlara duyurması için ona vesvese verir durur.

Sonunda bunda başarılı olur. Ona amelini anlattırır, herkes onun amelinden haberdar olur.

Bu sebeple Allah Teâla onun yüz sevabından doksan dokuzunu siler. Geriye elinde bir sevap kalır. Çünkü gizli olarak yapılan her amelin karşılığı onun yüz katıdır.

Adını Kûhayl koyduğum bir oğlum daha vardır ki, onun görevi insanların gözlerine sürme çekmektir. Şöyle ki, hatip hutbeye veya vaaza çıktığı zaman Kûhayl insanların yanına varır ve onların gözlerine sürme çeker, böylelikle onların uyuklamalarını sağ-

lar. Katıldıkları sohbetlerden ve vaazlardan hiç istifade edemezler, dolayısıyla sevaptan mahrum olurlar.

### **KADINLAR**

Herhangi bir kadın evinden çıktığı zaman onun sırtına ve hatta kucağına birer şeytan oturur; bakanlara onu güzel ve süslü gösterir.

Sonra kadına , "Elini kolunu çıkar, göster "der; o da çıkarır. Sonra kadına diğer yerlerini açtırır, böylece kadın kendi eliyle iffet ve haya perdesini yırtar.

Ey Muhammed Ben aslında kimseyi Hak yoldan saptıramam; ben sadece vesvese veririm ya da kötü işleri güzel gösteririm o kadar.

Şayet saptırmak ve inkâra sürüklemek elimde olsaydı, yeryüzünde, "La ilâhe illallah Muhammedün Resûlullah "diyen, na-



maz kılan, oruç tutan hiç kimseyi bırakmaz hepsinin imanlarını alırdım.

Aynı şekilde bir kimseyi hidayete erdirmekte senin elinde değildir. Sen sadece Allah'ın emirlerini kullarına ulaştıran bir davetçi ve tebliğcisin.

Eğer hidayet senin elinde olsaydı, yer yüzünde Allah'a iman etmeyen kimse bırakmaz, hepsini müslüman ederdin.

Sen Allah'ın, mahlukatı önünde hakkı ispat eden bir hüccet ve delilsin. Ben ise cehenneme gidecek olanların oraya girmelerine bir sebebim.

Cennetlik ya da cehennemlik olanların durumları Allah katında ezelde bellidir; bu durum ayrıca anne karnında görevli meleğe de bildirilir.

İblisin bu sözleri üzerine Resûlullah (s.a.v) şu ayetleri okudu:

**“Rabbin dileyseydi bütün insanları tek bir millet yapardı. Fakat onlar ihtilafa (ayrılığa) düşmeye devam edecekler.**

**Ancak rabbinin merhamet ettikleri müstesnadır. Zaten rabbin onları bunun için (rahmetine nail olmaları için) yarattı “ (Hüd 118/119).**

**“Allah’ın emri mutlaka yerine gelecek, yazılmış bir kaderdir “ (Ahzâb 33/38)**

Resûl-i Ekrem daha sonra,

“Ey iblis! Acaba tövbe eder de tekrar Allah’a dönebilir misin? Ben senin cennete girmene kefil olurum “dedi. İblis:

Ey Allah’ın Resûlü! Olan olmuş, hüküm verilmiştir. Kalem, kıyamete kadar olacak her şeyi yazmıştır; benim cennete girmem mümkün değildir.

Seni peygamberlerin efendisi, cennet ehlinin hatibi kılan ve seni seçkinlerden eden, beni ise cehennemliklerden yapan, cehennem ehlinin sözcüsü ve kovulmuşlardan kılan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim.

İşte sana en son haber vereceğim bunlardı. Bütün bu söylediklerimde doğru oldum, doğruları konuştum.

**NOT:** Muhyiddin b. Arabî Hz.lerinin Şeceretü'l-Kevn adlı eserinden alınmıştır.

### **VESVESE VEREREK ÇAĞIRDIĞI HUSUSLAR**

**VESVESE:** Şer'an kötü olan şeyi süslü göstermek için şeytanın insan kalbine bıraktığı ve sürekli tekrarladığı gizli sözdür.

Bilinmelidir ki insanın içinde beliren şey iki kısımdır. Birisi meleğin koymasıyla, diğeri de şeytanın koymasıyla olur. Fark şudur:

Hayra sebep olan, ondan sonra hakka tam yönelmeyi ve ibadete teşvik eden, büyük bir lezzeti meydana getiren her şey meleki, bunun tersi de şeytanidir.

Allah Teâla şöyle buyuruyor: “Ey insanlar! Yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin, Şeytanın peşine düşmeyin; zira şeytan açık bir düşmanınızdır.” **(Bakara-168)**

“O size ancak kötülüğü, çirkini ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder.” **(Bakara: 169)** Yani size vesvese verir.

Şeytan, insanın içinde bulunan kötü düşünce ve arzuları körükler, İnsan nefesine kötülüğü sevdirebilir. Bu sebeple insanın kötülük yapmasını kolaylaştırır. O yüzden Hz. Ebubekir (r.a.): “Büyük adam nefsinin isteklerine uymayan kimsedir.” demiştir.

Biz şeytanı göremediğimiz ve sözünü işitemediğimiz halde, bunları bize nasıl emreder? Onun vesvesesi nasıldır ve kalbimize nasıl ulaşır? Bu, insan nefsinin ve tabiatının ona karşı eğilim duyduğu gizli bir sözdür. Bir izaha göre de o insanoğlunun bedenine girer denmiştir. Çünkü şeytan latif bir cisimdir. Ve böylece nefse kötü fikirleri vesvese yoluyla konuşarak telkin eder. Nitekim Allah'ı Teâla şöyle buyuruyor: "İnsanların kalbine vesvese verir. " (**Nas: 5**) Hz. Peygamber (s.a.v.) şeytanın şerrinden korunmak için şöyle dua ederdi: "Allahım şeytanın vesveselerini benden uzaklaştır. "Âkâmu-l-Mercan' da şu ifadeler yazılıdır. Şeytanın insana vesvese vererek, onu çağırdığı şeyler altı aşamada ele alınır.

**Birinci Aşama:** Küfür, şirk ve Allah'ın Resûlüne düşmanlık aşaması. Eğer şeytan, insanoğlunu bu yönden elde eder ve istek-

lerine kavuşursa bundan dolayı yorgunluklarını unutur. Çünkü istediğini elde etmiştir. Şeytanın kuldan ilk istediği şey budur.

**İkinci Aşama:** Bid'at. Bu şeytana göre fasıklıktan ve isyandan daha sevimli gelir ve hoşuna gider. Çünkü insan bir günah işlediğinde tövbe edebilir. Hâlbuki bid'at'ın tövbesi yoktur. Çünkü bid'at işleyen kimse yaptığı işin doğruluğuna inanır ve tövbe etmez. Şeytan bundan da aciz kalırsa üçüncü aşamaya başvurur.

**Üçüncü Aşama:** Bu, her türden büyük günahlardır. Bunu da başaramazsa, dördüncü yola başvurur.

**Dördüncü Aşama:** Bu defa küçük günahları işletir. Çünkü küçükler birikerek zamanla büyür öyle büyük günahlar da vardır ki, Sahibini helaka götürür. Nitekim bu hususta Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuyorlar: "Sizi küçük günahları umursamayan

davranışlardan uyarırım. Çünkü bu, bir çöle inen bir topluluğa benzer. Bu topluluktan her biri, küçük bir odun parçası götürüp büyük bir ateş yakarlar, sonra onun üzerinde yemek pişirip doyasıya yerler. “İşte küçük dal parçalarından oluşan büyük bir ateş... Şeytan bunda da başarılı olamayınca, bir sonraki yolu dener.

**Beşinci Aşama:** Şeytan bu defa da mübah olan, bir sevap, ya da cezaya neden olmayan işlerle insanın uğraşmasını sağlar. Kaldı ki, en büyük ceza sevap diye uğraştığı şeylerle boş yere zaman geçirmesidir. Şeytan bunda da başarılı olamazsa, bir sonraki yolu altıncı mertebeyi dener.

**Altıncı Mertebe:** Daha üstün ve faziletli ameller varken, kişiye bunları bıraktıracak daha basit işlerle uğraşmaya teşvik eder. Çünkü böylece faziletin elden çıkmasını

---

temin edecek ve daha üstün amelin sevabını kaçirtacaktır. **(rb.1. 289)**



## TELKİNLERİ

Zaman zaman çoğumuz kızarız da “Şeytan diyor ki... ”deriz. Şeytanı dinleyene şeytan çok şey söyler.

Şeytanın telkinlerinin nasıl olduğunu Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle ifade eder:

Şeytan dedi ki: “Mal sahibi üç şeyden birinden benden kurtulamaz. Sabah akşam ona vesvese veririm.”

**1-** Malı helal olmayan yerden edinmesi için çalışırım,

**2-** Parasını helal olmayan yere harcatmaya çalışırım

**3-** Mala karşı sevgi veririm ki onu meşru bir yere harcamasın. “ (r.332/3)

“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size cimriliği telkin eder.” (**Bakara-268**)

“Gerçekten şeytanlar dostlarına, sizinle mücadele etmeleri için telkinde bulunurlar.” **(En’am 121)**

Hadisi şerifte “Şüphesiz ki şeytan insana, kanın deveranı gibi nüfus eder “buyrulmuştur. Sonra Allah’u Teâlânın “O sizi görür “sözü, onun zararından sakınılması zor bir düşman olduğunu belirtmektedir.

Çünkü o seni görüp de, senin onu göremediğin düşmanla başa çıkmak öyle zordur ki, onda ancak Allah’ın koruduğu kimseler kurtulur. O halde akıllı insanın, onun zararından çok sakınması gerekir. Eğer: “Biz onları göremediğimize göre onlarla nasıl savaşalım. Ve onlardan nasıl korunalım?” diye sorulacak olursa, cevap olarak: “Biz onların şahıslarıyla savaşmakla değil, sadece onların vesveselerini uzaklaştırmak, kalbimize bırakmak istedikleri şeyi o şeyden

Allah'a sığınarak kabul etmemekle emrolunduk "deriz.

Bir şeyin telkini olup olmadığını bilmek için sağlam bilgi ve sağlam iman yeterlidir. Bir de telkin kötü ise kötülüğe sebep olarsa, o şeytandır. İnsanı kızdıran şeytandır, sövüp saydıran, lanet okutturan da şeytandır.

Şeytandan iyi düşünce gelmez, hep kötü şeyleri akla getirir. İnsanı kötülüğe davet eder, Allah'ın yasakladığı şeylere çağırır. Allah'ın emirlerinin dışında iş yaptırır. Allah'ın rahmetinden ümit kestirir. İnanıcı zayıf olanı azdırır. Müslüman'a tuzaklar kurar.

### **ŞEYTANA GÖRE İNSANLARIN GRUPLARI**

Rivayet edildiğine göre; lanetli şeytan, Zekeriya'nın oğlu Yahya (a.s.) ' ya göründü de: "Ben sana öğütte bulunacağım "dedi. O da: "Yalan söylüyorsun. Sen bana öğüt verme, fakat âdemoğullarından haber ver.

“dedi. Şeytan şöyle dedi: Bize göre onlar üç gruptur:

**-Bunlardan birinci grup,** bizce en zorlarıdır. Onların akıllarını çelerek elde ederiz. Sonra giderler istiğfar ve tövbeye başvururlar. Böylece bütün planlarımızı alt üst ederler. Tekrar onlara döneriz. Onlar da önceki gibi tövbe ve istiğfara dönerler. Onlardan ümidimizi kesmeyiz, ama istediğimizi de elde edemeyiz. Biz bu durumdan bitkin hale geliriz.

**-İkinci gruba gelince;** Onlar bizim elimizde sizin çocuklarınızın elindeki top gibidirler. Biz onlara yeterli olduğumuzdan onları istediğimiz gibi elimizde oynatırız.

**-Üçüncü grup ise;** Senin gibi masumdurlar. Onlara hiçbir şey yapamayız. Bundan sonra Hz. Yahya ona: “Bende, güç yetirebildiğin bir şey oldu mu? “deyince, o da: “Hayır. Sadece bir kere sen yemek yemeye

gelmiştin. Ben de sana onu lezzetli göstermeye devam ettiğimde, istediğinden fazla yedin. O gün uyuyakalıp her zaman kalktığın gibi namaza kalkamadın “cevabını verdi. Bunun üzerine Hz. Yahya: “Şüphesiz bundan sonra doyuncaya kadar yemeyeceğim “deyince, Şeytan da ona: “Bende senden sonra hiçbir insanoğluna öğüt vermeyeceğim “dedi. (rb.3.149)

### ŞEYTANIN HAKİMİYETİ

Şeytanın; aldatma, tuzak kurma, kandırma gücü vardır. Allah'ın korunmasına sığınmayana, şeytana kapı aralayana, şeytani işler yapıp davet edene zarar verir.

Bilhassa yeni islama yönelen, ibadete başlayan, tesettüre girenleri caydırmak için onlarla çok uğraşır. Azim ve kararlı davranış karşısında; ya ümidini kesip çeker gider, ya da saptırıncaya kadar uğraşır. İnançsız ibadetsiz istediklerini yapıp duranı şeytan ne

yapsın? Ne diye onunla uğraşsın? O zaten teslim olmuş...

Şeytan haramdan kaçınmayandan çok hoşlanır. Abdest, gusül bilmeyen, şeytanın dostudur.

Hayızlı, nifaslı kadınlara ve çocuklara çok yaklaşır. Aklî dengesi zayıf olanlara hep fısıldar, onları kullanır. Dinî bilgisi az olanla, imanı zayıf olanları yanlıştan yanlışta götürür. Şeytan oburca yeme ve içme yoluyla insan tabiatına musallat kılınmıştır. İnsan oburluğu bıraktığı taktirde, midesinin ve nefsinin şehvetini önlemiş olur. Ve şeytan onu etkileme fırsatı bulamaz.

İnsan olsun, cin olsun, haddini aşan, fitne çıkararak, bozgunculuk yapan herkese şeytan denir. Öte yandan;

Şeytan başına musallat olduğu insanın direnmesiyle karşılaşarak onu yenemediğinde bu hususta kendisine yardımcı olması için

insandan olan bir şeytana başvurur. Malik b.Dinar'dan şöyle dediği nakledilmiştir. "Bana insanların şeytanları, cinlerin şeytanlarından daha tehlikelidir. Ben cinni şeytanlardan Allah'a sığındığımda giderler. Oysa insi şeytanlar ise, göz göre göre gelir ve beni günaha sürüklerler. " **(rb.3.79)**

Şeytan Allah'ın izni olmadan zarar veremez. Allah'a sığınanı Allah korur.

Bu ifadelerimizle ilgili Kur'an ayetlerine bir göz atalım:

"Şüphesiz biz şeytanları inanmayanların dostları kıldık. " **(A'raf -27)**

"Şeytan onlara yaptıkları işleri güzel gösterip onları doğru yoldan çıkardı. Oysa bakıp görebilecek durumdaydılar. " **(An-kebût-38)**

"Şüphesiz kullarım üzerinde, senin bir hâkimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana

uyanlar müstesna. " (**Hicr-42**) Şeytana sorulur: Salih kullarla durumun nasıldır? O cevap verir: Büyük bir okyanusa onu kirletmek için idrarını yapan bir adam durumundayım. Hiç deniz bu adamdan etkilenir mi? Ya da güneşin nurunu kendi kendine söndürmeye çalışan bir adama da benzetebilirsin. Sen hiç bu adamdan daha cahilini gördün mü diye cevap verir. (**rb.4.400**)

"Kim rahmanı zikretmekten gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. " (**Zuhruf-36**)

"Şüphesiz bu şeytanlar, onları doğru yoldan alıkoyarlar da onlar, kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar." (**Zuhruf-36/37**)

"Şüphe yok ki, şeytanın kurduğu düzen zayıftır." (**Nisa-76**)



“Gerçek şu ki: İman edip de yalnız rablerine tevekkül edenler üzerinde, onun (şeytanın) bir hâkimiyeti yoktur. ” **(Nahl-99)**

“Onun hâkimiyeti, ancak onu dost edenlere ve onu Allah’a ortak koşanlardır.” **(Nahl-100)**

“Şurası muhakkak ki, benim (ihlaslı) kullarım üzerinde, senin hiçbir ağırlığın olmayacaktır. (Onları) koruyucu olarak rabbin yeter.” **(İsra-65)**

“Şeytanların size, kime ineceğini haber vereyim mi? Onlar günaha iftiraya düşkün olan herkesin üstüne inerler.” **(Şuara-221/222)**

“Hâlbuki şeytanın onlar üzerinde hiçbir nüfuzu yoktu. Ancak ahirete inanani, şüphe içinde kalandan ayırt edip bilelim diye (ona bu fırsatı verdik) Rabbin gerçekten her şeyi koruyandır.” **(Sebe-21)**

“Gizli konuşmalar şeytandandır. Bu, iman edenleri üzme içindir. Oysa şeytan, Allah’ın izni olmadıkça müminlere hiçbir zarar veremez. Müminler, Allah’a dayanıp güvensinler.” **(Mücadele-10)**

(Bu ayet ile fısıltının ve toplulukta gizli konuşmanın şeytanın işlerinden olduğu hatırlatılarak bu işin bırakılması istenmektedir.)

(Hesapları görülüp) İş bitirilince, Şeytan diyecek ki; “Şüphesiz Allah size gerçek olanı vaad etti, ben de size vaad ettim ama size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben sadece sizi (inkâra) çağırdım. Sizde benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz.” **(İbrahim-22)**

Görülüyor ki; şeytan her istediğine zarar veremiyor. Onun gücü de hilesi de zayıf.

Ama bazı insanlar onun işini kolaylaştırıyor. O da o fırsatı değerlendirip onlara musallat oluyor.

İmamı Azam, Fıkhı Ekber adlı eserinde: "Şeytan zorla insanın imanını yok edemez. Kul imanda zaafiyet göstermedikçe, imanı bırakmadıkça şeytan onu imandan edemez" der.

## ŞEYTAN

### NASIL BİR MÜSLÜMAN TİPİ İSTER?

İnanan kimseler şeytanın düşmanı, inanmayan kimselerde şeytanın dostudurlar. O, dostlarını her an istediği şekle sokar. Onun için şeytan, bütün vaktini, inanan insanlara ayırır. Tuzakları, hileleri, hep inanan insanları kandırmak içindir.

Şeytan, özü-sözü doğru, samimi bir müslümana asla tahammül etmez. Alimlerden birine sorarlar:

“Senin şeytanla mücadelen nasıldır?  
“Cevap verir: Şeytanda kim oluyor? Bizler bütün düşüncemizi Allah’u Teâla’ya çevirmiş bir milletiz. Allah’a dönünce onun dışındakilere hiçbir ihtiyaç kalmaz buyurur.

Onun istediği Müslüman tipi ise şöyledir;

**1-)** “İnandım “diyecek, inandığı gibi yaşamayacak, yaşadığı gibi inanacak.

**2-)** “Müslümanım “diyecek Allah’ın kitabına, Peygamberin sünnetine uymayacak.

**3-)** “Amentü billahi“yi okuyacak, şüpheleri olacak.

**4-)** İslamın şartı beştir diyecek. Namaz kılmadan, oruç tutmadan, zekât vermeden, hacca usulen gidip gelecek.

**5-)** İşleri islamca olmayacak.

**6-)** Müslüman, müslümana karşı olacak.

**7-)** Müslümanın bütün kaygısı dünya olacak, menfaat olacak.

**8-)** Harama kılıf bulup, helal saysın ister. Dini kendine göre uydursun ister.

**9-)** Şeytanın arzusu, kendi telkinlerine uyulsun ister.

**10-)** Dünyada kendini kurtaramayan iman sahibi olsun ister.

### **ŞEYTANIN ZARARLARINDAN NASIL KORUNULUR?**

Dikkatsizliğimiz yüzünden şeytandan zarar görürüz: "Gözü kör olsun "demekle şeytan kör olmaz. "Kahrolsun "demekle de kahrolmaz. Atalarımız: "sövmekle şeytanın sayısı artar " demişlerdir.

Aslında şeytanın yaratılmasında ve şeytanda kötülük yoktur. Kötülük, şeytanın yapılmasını istediği işlerde ve şeytana uy-

maktır. Yani insan şeytana uymazsa, şeytan insana zarar veremez.

Bir hocamız her zaman derdi: "Haydi gücü yetiyorsa şeytan gelsin zarar versin "veremez.

Bunu neden böyle diyorum? Allah (c.c) Kur'an'da şeytanın zarar veremeyeceğini: "Şüphesiz kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin yoktur. Ancak azgınlardan sana uyanlar müstesna" (**Hicr-42**) bildiriyor. Demek ki şeytan kendiliğinden zarar veremez. Ne zaman zarar verir. İnsan ona açık kapı bırakırsa, şeytanı davet ederse ve şeytana uyarırsa, meylederse o zaman zarar verir.

Şimdi şeytanın zararlarından nasıl korunulur, onları görelim:

**1-) Cenab-ı Allah insanı şeytanın önüne atıvermemiştir.** Allah şeytana istediği mühleti vermiş, " (İblis) Rabbim! Öyle

ise varlıkların tekrar dirileceği güne kadar bana mühlet ver, dedi. " (**Hicr-36**) Allah; "Sen bilinen bir vakte kadar kendilerine mühlet verilenlerdensin" buyurdu. (**Hicr-37/38**) İnsana da korunma ve kurtulma yollarını göstermiştir.

Bunlardan en önemlisi; doğru bilgi ve kuvvetli bir imandır. İnsan inanır, inancını inandığı gibi, Kur'an'a ve sünnete uygun olarak yaşarsa şeytana değil Allah (c.c.) 'a kul olursa ona zarar veremez.

Hasan Basri (r.a.) şöyle der;

"Bir kimse gerçek anlamda Allah'a sığınır ve bunu kalp huzuruyla yerine getirirse, Allah onunla şeytan arasında üçyüz perde oluşturur. Engel meydana getirir "buyurur. (**rb.1.28**)

**2-) Abdestli bulunmak:** Abdest mü'minin silahıdır. Abdestli olanlar için melekler dua eder, melekler korur. Şeytan ab-

destlinin peşine düşmez, düşsede tuzağına kolay kolay düşüremez. Çünkü abdestli insan kolay kolay kötülük yapamaz. Bu halde şeytanın ümit kesmesine neden olur. "Gazap şeytandandır. Şeytanda ateşten yaratılmıştır. Ateşi de ancak su söndürür. Sizden biriniz gazaba gelince abdest alsın." (r.105.4)

### **3-) Besmeleli Bir Hayat Yaşamak:**

Şeytanın kaçtığı şeylerden biri de besmeledir. Besmele çekene, besmele çekilen işe şeytan müdahale edemez. Çünkü besmele çeken insan, kovulmuş şeytanın şerrinden yaratana sığınmış, Allah'ın adı ile başlamıştır. Besmele ile oturulan sofraya şeytan oturamaz. Besmele ile kapatılan kapıyı şeytan açamaz. Hz Peygamber (s.a.v.): "Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken Allah'ın ismini zikrederse, şeytan (yardımcılarına) size burada gecelemede yok, yemek-



te yok “der. Fakat evine girerken Allah’ın adını anmazsa şeytan, “geceleyecek yere de yemeğe de kavuştunuz” der. **(r.44-4)** . Besmele ile kapatılan kapıyı da şeytan açamaz. Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyuruyor: “Kapını besmele ile kapadın mı şeytandan korunursun. Kandilini de besmele ile ört. Kapını da besmele ile ört. Bir çubukla da olsa. ” **(r.75-13)** Şeytanlar elbiselerden de istifade ederler. Peygamber (s.a.v.): “Şeytan sizin elbisenizden istifade eder. Sizden biri elbisesini çıkarınca, dürüp katlasın, tekrar giyinceye kadar. Zira şeytan dürülmüş elbiseyi açamaz “buyurmuştur. **(r.216/13)**

**4-) İnsan Yalnız Yaşamamalıdır.** İyi insanlarla, iyi ortamlarda yaşamalıdır. Allah (c.c.) “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun” **(Tövbe-119)** diyor. Hz. Peygamber: “İyi arkadaşın misali akdar misalidir. İyi koku vermese de hava-

sından sana da isabet eder. Kötü arkadaş da demirci misalidir. Ateşi elbiseni yakmazsa da kötü kokusu bulaşır. " (r.390-8) Yine diğer bir hadis'i şerifte Resûlullah (s.a.v.) "Adam dostunun dini üzeredir. Sizlerden biriniz kiminle dost oluyor baksın. " (r. 210-4-cf.1-1255) Efendimiz (s.a.v.): Koyunun kurdu gibi şeytan da insanın kurdudur. O da yalnız kalanı kollar... "buyurur. Şeytan daha çok yalnız kimselere musallat olur.

### **5-) Devamlı Allah'ı Zikretmek Zikir Halinde Bulunmak.**

Rasulullah (s.a.v.): "Üç kimse iblis ve iblisin taifesinin şerrinden korunur "buyuruyor.

**1-**Allah'ı gece gündüz çok zikreden,

**2-**Seherde istiğfar eden,

**3-**Allah korkusundan ağlayan.(r. 266-1)

**6-) Namaz Kılmak:** Şeytan namazdan, ezandan, namaz kılandan, namaz kılınan yerden hoşlanmaz, oralarda da eğleşmez. Namaz kılan için "Ah bir terk ettirebilsem" der. Namaz kılanı da: "belimi kırdın" der. Vesvese gücünü daha çok namaz kılan için kullanır. Oyalar, namazı geciktirir, daha gençsin der kıldırtmaz. Kılanı "namazın oldu mu, bakalım Allah kabul edecek mi, Allah'ın senin namazına ihtiyacı mı var, senin kalbin temiz, namaz kılmasan da olur" şeklinde telkinlerde bulunur. Şeytan namaza devam edene yaklaşamaz. Çünkü rükû ve secde hali, Cenab-ı Allah'a en yakın olunan zamandır. Hz. Peygamber (s.a.v.): "Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdede olduğu sıradır" buyuruyor. **(r.79-6)**

Kur'anda şöyle buyrulur:

" (Resulüm!) sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz, ha-

yasızlıktan ve kötülükten alıkoyar.” (**Ankebut-45**)

“Şeytan içki, kumar yoluyla ancak aranızda düşmanlık ve kin sokmak; sizi, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?” (**Mâide-91**)

Buradan anlıyoruz ki, şeytan, tuzağına düşürebilmek için çeşitli yollarla namazdan alıkoymak ister. Bir de namaz, şeytan işi pisliklerden alıkoyar.

Hız. Peygamber (s.a.v.): “Namaz, şeytanın yüzünü karartır. Sadaka belini kırar. Allah için birbirini sevmek ve amelde muhabbet şeytanın kökünü kazır. Bunları yaparsanız şeytan sizden şark ile garp arası kadar uzaklaşır.” (**r.218-8**) buyurur.

**7-) Cemaate Devam Etmek:** Resûlullah S.A.V. “Bir kimse cennetin orta yerinde kalmak isterse, cemaate devam etsin, şeytan

bir kişinin peşinde olup, iki kişiye ise daha uzaktır" **(r.424/5)**

Yine Resûlullah S.A.V. Efendimiz:

"Şeytan insanın kurdudur. Koyunun kurdu gibi nasıl kurt koyunun tek, sahibinden uzak ve köşe bucakta kalmasını kollarsa, şeytanda böyledir." (En çok cemaatten ayrı olana musallat olur.) Öyle ise size cemaati, ülfeti, topluluğu ve mescitleri tavsiye ederim.

"Sakın ha cemaatten ayrılmayın. Ve tefrika ve ihtilafa düşmeyin." **(r216-6-cs.1165)**

Cemaate devam etmekte şeytandan korunma yollarından biridir. Bakın cemaate devam etmekle şeytanın nasıl ve ne hale geldiğini birde Cüneyd Bağdadî Hz.lerinden dinleyelim. İblis'i rüyamda, adeta çıplak gördüm ve: "Sen halktan utanmaz mısın?" diye sordum. Bana şöyle dedi:

“Eğer bunlar halktan olsalardı çocukların topla oynadıkları gibi onlarla oynamazdım “Bu defa: “peki, halk dediğinde kimler oluyor? dedim, onlar hep mescide devam edenlerdir ki, vücudumda derman bırakmazlar; kalbimi yakarlar. Ne zaman onları gözüme kestirmeye uğraşırsam, hemen beni Allah’a işaret ederler, Onların zikirlerinin nuruyla yanacak gibi olurum “cevabını verdi. (rb-1-372)

Buda gösteriyor ki mescitlere devam edenlere şeytan kolay kolay musallat olmuyor. Onun için elimizden geldiği müddetçe cemaate devam etmeliyiz ve cemaati terk etmemeye çalışmalıyız. Bakın cemaatin fazileti hakkında Resûlullah (s.a.v) efendimiz neler buyuruyor:

“Birinizin evinden çıkıp camiye kadar gitmesi sırasında, bir ayak sevap yazılması-

na, diğeri de bir günahın silinmesine sebep olur." (r449.7)

Yine Resulullah (s.a.v.) Efendimiz: Karanlık gecelerde camiye gidenleri, Allah kıyamet gününde yüksek bir ışıkla aydınlattır. (t.1.324).

**8-) Dua Etmek:** Peygamberimizin bildirdiğine göre; "Dua, müminin silahıdır. Ve dinin direğidir. Göklerin ve yerin nurudur." (r.207-13)

Dua ibadetten ibarettir. Dua Allah'a ilticadır. Teslimiyettir. Dua yardım istemektir. Duayı terk eden yalnız kalır ve Allah'ın korunmasından çıkar. Rabbimiz şöyle buyurdu: "Bana dua edin, kabul edeyim çünkü bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar aşağılanarak cehenneme gireceklerdir." **(Mü'min süresi 60)**

“ (Resûlum!) De ki: (Kulluk ve yalvarmanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin“ (**Furkân 77**)

**9-) Kur'an Okumak:** Şeytan, Kur'an'dan ve Kur'an sesinden, bir de Kur'an okuyandan kaçır.

Kur'anla meşgul olanı şeytan, başka bir şeyle meşgul edemez. Onun için Allah, Kur'an okumamızı istemiştir.“ Kur'an okuduğın zaman o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın“ diye emretmiştir. (**Nahl - 98**)

Allah teâla kur'an okumak isteyen kimseye önce şeytanın şerrinden kendisine sığınılmasını emretmiştir. Bu sığınma “Eüzü billahi mineşşeytanirracim“ demekle olur. (Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım demektir.) “Eüzü “sığınıyorum, sarılıyorum, korunmak istiyorum ve yardım diliyorum gibi anlamlara gelir.



**10-) Sadaka Vermek:** Sadaka veren, şeytanın telkininden uzaklaşmış olur. Çünkü sadaka, şeytanın belini kırar. Peygamberimiz (s.a.v.): “Allah (c.c.) bir sadaka sebebiyle yetmiş türlü fena ölümü men eder. ” (r- **90-9**) Diğer bir hadis-i Şeriflerinde de; “Sadaka veriniz ve hastalıklarınızı sadaka ile tedavi ediniz. Sadaka her türlü hastalığı ve belaları def eder, amellerinizi ve hasenatlarınızı artırır.” (r- **252-4**) Sadaka ve Allah’ın kullarına yardım, insanı Allah’a yaklaştırır, Allah’ı hoşnut eder ve rızasını kazandırır.

Peygamberimiz (s.a.v.) şeytanla karşılaştığı zaman, ona sordu; “Sadaka verilince nasıl olursun? ” diye ve dedi ki; “İşte o vakit var ya... O vakit sanki sadaka veren kişi eline bir testere alırsa beni lime lime eder” dedi.

Bunun üzerine Nebi (s.a.v.):

“Bunun sebebi nedir ya Ebu Mürre?”  
(Şeytanın lakaplarından biridir.)

İblis bunun sebebini şöyle anlatır:

“Çünkü sadakada dört güzellik vardır. ”

**1-** Allah (c.c.) o sadaka veren kişinin malına bereket ihsan eder,

**2-** Onu insanlara karşı sevimli yapar. İnsanlar ondan hoşnut ve razı olurlar,

**3-** Verdiği sadaka cehennemle onun arasında bir perde olur,

**4-** Verdiği sadaka sebebiyle Allah ondan bela ve musibeti savar.

Onun için elimizden geldiği kadar gücümüz nispetinde sadaka vermek gerekli olduğu bilinci içinde olmamız lazım.

Çünkü Resûlullah (s.a.v.) “Velev ki yarım hurma ile de olsa, ateşten korununuz. Eğer

(onu da) bulamazsanız, bir güzel sözle buyuruyor.“ (r-14-8)

**11-) İnançsız Olmamak:** Şeytanın en çok istediği şey, inanmayanın küfrünün devam etmesi, inananın da inançsız hale gelmesidir. Bunun için insanı şirke düşürmeye çalışır. Yüce Allah (c.c.) yüce kitabında; “Şüphesiz biz şeytanları, inanmayanların dostları kıldık “buyuruyor. (A’râf 27). Diğer bir ayeti kerime de ise; “Gerçek şu ki; İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde, onun (şeytanın) bir hakimiyeti yoktur.“ (Nahl-99) buyrulur.

**12-) Allah’a Sığınmak:** Tek güvenilip, dayanılacak, sığınılıp yardım istenecek tek varlık, Cenab-ı Allah’tır. Emaneti en güzel koruyan da yine Allah’tır. Ayrıca Kur’an’da kendisine sığınmamızı emretmiştir. Kul; “Eüzü billahimineşşeytanirracim, (kovulmuş şeytandan Allah’a sığınırım demek) veya lâ

havle velâ kuvvete illâ billah (Güç ve kuvvet yalnız Allah'tandır) "derse, Allah'a sığınmış olur.

Şeytandan emin olmanın tek yolu, Allah'a (c.c.) sığınmaktır.

Bir hadisi şerifte şöyle buyrulur; "Şeytan lanetlendiğinde; ben zaten mel'ün olarak lanetlenmişim" der. Hâlbuki ondan Allah'a sığındığın zaman, "işte şimdi belimi kırdın." der. **(r-62/5)** bu konuda cenab-ı Allah'ın bize emri ise şöyledir. "Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın, çünkü o işiten bilendir." **(Fussilet-36)**

- "Deki: Rabbim! Şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım" **(Mü'minûn 97)**

"Onların yanımda bulunmalarından da sana sığınırım, Rabbim!" **(Mü'minûn 98)**

- "Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allah'a sığın... " (**A'raf - 200**) (Yani şeytan emrolunduğın şeylere aykırı düşen, gazap ve benzeri hallere seni sevk ederse hemen Allah'a sığın. Bu hitap görünüşte Resûlullah (s.av.) olmakla beraber bütün müslümanlara şamildir. Bu şekilde şeytandan herhangi bir vesvese geldiğinde onun şerrinden Allah'a sığınmak lazımdır.)

"De ki: insanların kalplerine vesvese so kan, insan andığında pusuya çekilen cin ve insan şeytanının şerrinden insanların Rab bine, insanların sahibine ve insanların ilâhına sığınırım!" (**Nas / 1-6**) Evet Kur'an-ı Kerimdeki ve Resûlullah (s.a.v) sözlerinde bu kovulmuş mel'ün şeytandan nasıl korunulacağı ayet ve hadislerle anlatılmaya çalışılmıştır. Emirleri yerine getirmemiz veya en azından yapmak için büyük bir gayret sarf etmemiz gerekir.

Kur'an, bir rehberdir, yol göstericidir. Öncelikle muttaki olup, gayba inanlara yol gösterdiği ve ancak sadece ona yönelen ve onunla doğru yolu bulmak isteyenlere rehber olacaktır.

(Müttaki: Takva sahibi demektir. Allah'ın azabından hakkıyla korkan, onun buyruklarına karşı gelmekten sakınan, rahmetine güvenip gerektiği gibi kulluk eden kimselere Kur'an da hep müttakiler denmiştir.)

Ebu Hureyre (r.a.) 'nın rivayet ettiği bir hadisi şerif de, Resulullah (s.a.v.):Şeytandan Allah'a sığındığın zaman. "İşte şimdi belimi kırdın" der. (r.62.5.)

Şu halde insanoğlunun tek ve devamlı olarak yapacağı şey daima yüce Allah'a sığınmaktır.

## **SAHABE (r.anhüm) DEVRİNDE ŞEYTANIN DURUMU**

Mel'un İblis, Sahabe devrindeki insanları aldatmak için ordusunu dağıttı. Onlara hiçbir şey yapamadan geri döndüler.

Şeytan size oldu bu vaziyetiniz nedir? diye sorunca:

Böyle acaib insanlar görmedik, ne kadar uğraştıkça da bunları aldatamadık, ancak yorulduğumuzla kaldık, dediler. Şeytan:

Siz onları asla aldatamazsınız. Çünkü onlar, peygamberleri ile buluştu onun dizinin dibinde oturdular, onunla sohbet ettiler ve Kur'an-ın inmesine şahit oldular. Fakat onlardan sonra gelecek olanlara tesir edebilirsiniz, dedi.

Tabi'in devrinde yine ordusunu onları aldatmak için dağıttı.

Onlarda başları eğik zayıf ve cılız olarak pejmürde bir vaziyette, geldiler de Şeytan bu sefer ne oldu? bu haliniz nedir? dedi. Onlar da cevaben:

Böyle acıba insanlar görmedik. Ara sıra aldatabildiğimiz oldu ise de akşamleyin yapmış oldukları tövbe ile bütün hatalarını Allah iyiliğe çevirdi dediler. İblis:

Size, bunlardan da fayda yok. Çünkü bunlar, peygamberlerinin sünnetine tabi oldular ona uydular, onun yolunda giden hakiki tevhid sahibi insanlardır. Fakat sizi memnun edecek olan nesil bunlardan sonra gelecek olanlardır. Onlar sizin elinizde oyuncak olurlar. Şehvetlerinin azgınlığı ile onları dilediğiniz yöne çekersiniz. Onlar tövbe etmezler, etseler de (şarta riayet etmedikleri ve samimi tövbe yapmadıkları için) tövbeleri kabul olmaz ki, günahları sevaba dönsün.



Hakikaten Tabi'in devrinden sonra, bir takım insanlar geldi ki şehvetleri kendilerini kapladı da, bid'atlerini kendilerine güzel gösterdi; onları helal tanıttı ve onları din olarak kabullendiler. Allah'dan mağfiret dileyip Allah'a tövbe etmediler. Allah'ı Teala'da onlara düşmanlarını musallat etti. Düşmanları onları diledikleri tarafa çevirdi. (i.1-206)

### **NETİCE; TÖVBE VE İSTİĞFAR**

Günahlar, Allah'ın rızasına kazanmanın en büyük engelleridir. Kalbi ve gönlü karartan kirlerdir.

İslam her şeyden önce bilgiye, ilme dayanır. Kul da Yüce Allah'a bilgiye dayanan amelle yaklaşır.

Kişi öncelikle yapacağı ve kaçınacağı işlerin (amellerin) neler olduğunu bilmesi gerektiği gibi konuşacağı, ağzından çıkacak olan sözleri de çok iyi bilmesi gerekir.

Enes (r.a.) rivayet etmiş olduğu hadisi şerifde; Resululah (s.a.v.) şöyle buyurur: Kul tövbe ettiği zaman Allah onun günahlarını hafaza meleklerine unutturur, keza bunu onun uzuvlarına ve arzdan bilenlere de unutturur ki, Allah'a mülaki olduğunda, günahı sebebiyle aleyhine şahitlik yapacak kimse kalmasin (r-38-7)

Yine Enes (r.a.) rivayet etmiş başka bir hadisi şeriflerinde Resulullah (s.a.v.):

Allah (z.c.hz) leri kulun tövbesi sebebiyle sizden birisinin vasi bir çölde kaybettiği devesini ansızın bulmasından doğan sevincinden daha fazla seviç duyar (r.344-8)

Ebu Musa (r.a.) rivayet ettiği diğer hadisi şerifde ise Resulullah (s.a.v.): Şüphesiz Allah'ü Teala gündüz günah işleyenlerin tövbetmeleri için geceleyin rahmet elini açar, gece günah işleyenlerin tövbe etmeleri için

gündüzleyin rahmet elini açar buyuruyor.  
(cs.1059)

İstiğfar yalnız işlenen günahlardan dolayı değil, Yüce Allah'a layıkı ile yapılamayan ibadetlerden dolayı da yapılır.

Enes (r.a.) rivayet etmiş olduğu bir hadisi şerifde; Resulullah (s.a.v.) Efendimiz: Size derdinizi ve devanızı söyleyeyim mi? Haberiniz olsun ki, sizin derdiniz günahlar, devanız ise istiğfardır buyurmuşlardır (r-166-6)

Resulullah (s.a.v.) yine Enes (r.a.) rivayet ettiği bir hadisi şerif de: Benimde kalbime arada bir kapanıklık gelir ve Cenab'ı Hak'ka günde yüz kere istiğfar ederim buyuruyor (r-140-5)

Enes (r.a.) rivayet ettiği hadisi şerifde Resulullah (s.a.v.): kalbler tıpkı demir gibi paslanır. Cilası istiğfardır. (cs.1328)

Ebud derda (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Elinizden geldiğince çok istiğfar edin. Çünkü Allah katında kurtuluşunuza bundan daha iyi vesile olacak ve Allah'ın (c.c.) bundan daha çok sevdiği bir şey yoktur. (cs.1460)

Zübeyr (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Her kim amel defterinin kendisini sevindirmesinden hoşlanıyorsa istiğfarı çok etsin (r.396.14.)

Osman (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Arz üzerinde iki eman sebebi vardır. Ben emanım ve İstiğfarda emandır, ben kalmayacağım ama istiğfar emanı kalacak. Şu halde her günah ve kusurda istiğfara devam edin. (3.325-14)

Ebu Said (r.a.) rivayet ettiği hadisi şerifte ise; Resulullah (s.a.v.): Şöyle buyurmuşlardır: Şeytan dedi ki, Yarabbi izzetin hakkı için canları çıkıncaya kadar onları iğfal edeceğim (saptıracağım, kandıracağım) Rab da buyurdu ki: İzzetim ve Celalim hakkı için

istiğfar ettikçe, bende onları af edeceğim.  
(r.102-3)

Şu halde tek yapacağımız: Allah'ın emirlerini yerine getirmek, Resulullah (s.a.v.) Efendimizin sünnetine sımsıkı sarılmak, onun yolunda gitmek, dilimize sahip olmaktır. Her an Yüce Allah'ı unutmamak ve onunla beraber olmaktır.

Ubade, İbn-i Samit (r.a.) Resullah (s.a.v.): İmanın eftali nerede olursan ol Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmekliğindir.  
(r.76-9)

### **ŞEYTANLA İLGİLİ 61 HADİSİ ŞERİF**

1-Safiyye (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Şeytan Âdemoğlunun damarında kan dolaşır gibi dolaşır. (Bırakmaz peşini) (8.102.1.cs.1171-cf-3080)

2- Enes (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytanın sürmesi, yalama şekeri ve enfiyesi vardır.

Yalama şekeri yalan söyletmektir, enfiyesi öfkelenndirmektir. Sürmesi de uykuyu sevdirmektir. (r.130.3-cs.1323-m.z.8357)

3-Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytanlar sizin elbiselerinizden istifade ederler. Sizden biri elbisesini çıkarınca dürüp katlasın, tekrar giyinceye kadar. Zira şeytan (besmele ile) dürülmüş elbiseyi açamaz. (r.216.13.)

4-) Ebu Said (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan dedi ki. Yarabbi izzetin hakkı için canları çıkıncaya kadar onları iğfal edeceğim. (saptıracağım)) Rab de buyurdu ki: İzzetim Celalim hakkı için istiğfar ettikçe, Ben de onları affedeceğim. (r.102-3.cs.1166)

5-Muaz b.Cebel (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan insanın kurdudur. Koyunun kurdu gibi. Nasıl kurd koyunun tek başına sahibinden uzak köşe bucakta kalmasını kollarsa, şeytanda böyledir. (en çok cemaatten ayrı olana musallat olur) Öyle ise size ce-

maatı, ülfeti, topluluğu ve mescidleri tavsiye ederim. Sakın ha cemaatten ayrılmayın. Ve tefrika ve ihtilafa düşmeyin (r.216.16-cs.1165)

6- Enes (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Şeytan ağzını Âdemoğlunun kalbi üzerine koymuştur. Kişi Allah'ı zikrettiğinde geri çekilir, Allah'ı unuttuğunda ise kalbini yutar. (r.102-9-cs.1169)

7- Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şüphesiz şeytan namaz kılanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onları birbirine karşı kıskırtma konusunda hala ümitlidir. (cs.1170)

8-İbn Amr (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan birinize gelir şöyle vesvese verir:

Göğü kim yarattı? O kişi, Allah der, Yeri kim yarattı? der o kişi Allah cevabını verir. Bu defa Allah'ı kim yarattı? der. Biriniz bunu

hissettiğinde “Ben Allah’a ve Resülüne iman ettim desin (cs.1168-r.102-8-b.9-1353)

9-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan, sizden biriniz namaz kılarken gelir, karıştırır, Hatta hangi rik’atte olduğunu da şaşırtır. Böyle zamanlarda secdeci sehiv yapınız. (r.101.10)

10- Ebu Said (r.a. Resulullah (s.a.v.): Sizden birisine namazda iken şeytan gelir. Makadının teline dokunur. Bu ana yel gibi gelir. Böyle olunca koku veya ses duymadıkça namazını bozmasın. (r.102-6)

11- Huzeyfe (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Şeytan besmele çekilmemiş taamı kendine helal görür. Bir Arabi geldi. Yemeğe besmelesiz uzanan elini tuttum. Yemin ederim ki, şeytanın eli de onunki ile beraber elimin içindedi. (r.102.5.cf-5-5460)

11-Resulullah (s.a.v.) Efendimiz: Abdestin bir şeytanı vardır ki, ona Velehan denir ab-



dest alırken onun verdiği vesveseden sakının. (t.1.57)

12-Selman (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Bir kimse, yemekte, gündüz uyurken veya gecelerken, şeytanın kendi yanında (evinde) barınmamasından hoşlanıyorsa, evine girerken selam versin ve yemeği besmele ile yesin. (r.423.11)

13-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Şeytan Namaz ezanını duyunca zartayla kaçır, sonra tekrar gelir vesvese yapar, Kamette yine kaçır ve tekrar gelir. Gene vesvese yapar. (r.102-7-cf.1.1086)

14-Vazin ibn Ata (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Kıyamet gününde Allah'ın mahlûkatı içinden en çok buğz ettiği: Allah ve Resûlüne çağrıldıklarında yavaş davranan, fakat şeytan ve onun emrine çağrıldıklarında ise süratle hareket edenlerdir. (Bir hadis parçası. (r.8-7.)

15-Abdurrahman (r.a.) Resulullah (s.a.v): Şeytan dedi ki: Mal sahibi şu üç şeyin birinden benden salim olmaz ve ona sabah akşam bunlar için vesvese vermeye çalışırım.: Malı helal olmayan yerden edinmesine uğraşırım. Hak olmayan yere harcatmaya çalışırım. Mala karşı içine sevgi ve muhabbet veririm ki, onu yerine harcayamasın. (r.332.3.)

16- Ebu Hureyre (r.a.) Mümin, şeytanını birinizin yolculukta devesini yorup zayıflatığı gibi zayıflatır. (cs.1205)

17-Atiyye'tüs Sadi (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Gazap şeytandandır. Şeytanda ateşten yaratılmıştır. Ateşi de ancak su söndürür. Sizden biri gazaba geldiğinde abdest alsın. (r.105.4-cs-2796)

18- İbni Abbas (r.a.) Resülüllah (s.a.v.) Gökte hiçbir melek yoktur ki Ömer'e (r.a.) saygı

duymasın. Yerde hiçbir şeytan yoktur ki, Ömer'den korkmasın (cs.3410)

19- Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Ramazan ayı girdiğinde Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur. (cs.337.-r.255-11-cf.2878)

20- Enes (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Allah Cennette Hz.Adem'in cesedini yaratınca o halde dilediği süre bıraktı. Bu arada şeytan ona bakarak etrafında dönmeye başladı. Karın ve midesisin bulunduğunu görünce, kendisine hakim olamayacak bir yaratık olduğunu anladı. (cs.3248)

21- Enes (r.a.) Bir kimse evden çıktığında Bismillahi tevekkeltü alellahi la havle vela guvvete illa billah derse, ona sen tekeffül olundun ve korundun denir ve şeytanda ondan uzaklaşır. (r.434.12.)

21-İbni Ömer (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Namaz şeytanın yüzünü karartır. Sadaka belini

kırar. Allah için birini sevmek ve amelde muhabbet şeytanın kökünü kazır. Bunları yaparsanız şeytan sizden şark ile garb arası kadar uzaklaşır. (r.218-8)

22- İbni Abbas (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Üç kimse iblis ve iblisin taifesinin şerrinden korunurlar: Allah'ı gece gündüz çok zikreden, Seherde istiğfar eden, Allah korkusundan dolayı ağlayan. (r.266-1)

23-Enes (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Bir kimse yemek yediği kabı yalayarak güzelce sünnetlerse o kab onun için mağfiret talebinde bulunur ve şöyle der: Ey Allah'ım; bu kimse beni şeytandan kurtardığı gibi sende onu ateşten kurtar. (r.62.3.cf-5490-91)

24-İbni Abbas (r.a.) Resulullah (s.a.v.) İblis en güçlü ve en kuvvetli adamlarını malını hayır yolunda sarf edenlere gönderir. (cs.1234)

25- Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İblis tahtını su üzerine kurar. Sonra askerlerini bölük bölük gönderir. Askerlerinin derece ve makamca kendisine en yakını, fitnesi en büyük olanıdır. Askerlerinden biri gelir şöyle der: "Şöyle şöyle işler yaptım. "İblis ona "Sen hiçbir yapmamışsın "der. Sonra da onlardan bir diğeri gelir ve "Filan kimsenin hanımıyla arasını açıncaya kadar yakasını bırakmadım "der. Bunun üzerine iblis o askerini kendisine yaklaştırır. Ve "Sen ne kadar iyisin "diyerek takdir eder. (cs.1233)

26-İbni Mes'ud (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Kadın avrettir dışarı çıkınca şeytan onu gözler. (yoldan çıkarmak için fırsat kollar cs.) (r.233-14-cs.3786)

27-Ebu Bekir (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Lailahe illallah'ı ve günahlarınızdan mağfiret dilemeyi ihmal etmeyin. Onları çokça söyleyin. Çünkü İblis şöyle der: "İnsanlar günah yü-

zünden helak olurlar. Beni de “ “La ilahe illallah “ve istiğfarla helak ederler. Onların, bunları dediğini gördüğümde kendilerini bu defa da nefsin kötü arzularıyla helak etmeye çalışırım. Onlar ise doğru yolda olduklarını sanırlar (cs.2707)

28- Muaz b.Cebel (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Dünyadan sakının. Kadınlardan da sakının. Zira şeytan çok aldatıcı, yanıltmak için gözetici ve netice alıcıdır. O takva sahiplerini avlamakta kadınlardan daha uygun bir tuzağa sahip olmamıştır. (r.14-3-cs.79)

29-Enes (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Beni rüyada gören gerçekte görmüştür. Çünkü şeytan benim suretime giremez. (cs.3644)

30-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Esnemek şeytandandır. Sizden biriniz esneyeceği zaman gücü yetti kadar onu karşılasın. Çünkü sizin biriniz (esnerken mübalağa

ederek) "Haaa "deyince şeytan (sevincinden) güler buyurmuştur. (b-9-1357)

31-Ebu Musa (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan sabaha eriştiğinde, askerlerini etrafa gönderirken onlara şöyle der: "Kim bir müslümanı haktan saptırırsa, ona taç giydiririm. "Sonra askerlerinden biri ona gelir ve şöyle der: "Ben birisinin karısını boşayuncaya kadar yanından ayrılmadan çalıştım. "Bunun üzerine şeytan: "Mümkündür ki, o tekrar evlensin. "Der.Diğer biri gelir ve şöyle der: "Bu gün birisini ana ve babasına isyan ettirinceye kadar başından ayrılmadan uğraş-tım. "Bunun üzerine şeytan:Umuluk ki, o kimse onlara iyilik yapsın da iyilerden olsun. "der.Başka birisi gelir ve şöyle der: Ben bir insanı Allah'a şirk koşuncaya kadar saptırmaya devam ettim. "Bunun üzerine şeytan "İşte aradığım sensin, sen "der ve tacı ona giydirir. (r.31-12.)

32- Aişe (r.a) Resulullah (s.a.v.): Melaike an'ana (Bulut) dan indiklerinde, gökte kararlaştırılan şeylerden bahsederler. Şeytanlar ise bunlardan bazılarına kulak kabartıp duyarlar ve kâhinlere bildirirler. Kâhinler de bunun yanına yüz daha katıp satarlar. (r.108-15-b.116-1709)

33-Hz.Ali (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Bir genç kızla bir erkeği beraber gördüm. Onları şeytandan emin görmedim. (Bir erkekle bir kadını yalnız bir yerde beraber bulunmaları haramdır.) (r.287-5)

34-Abdurrahman b.Avfi (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Yarın yaparım, ertesi gün yaparım gibi düşünceler şeytanın prensibidir. Onu mü'minlerin kalblerine atar.

Daha çok tenbellerin mazeret ifadesi olan "Yarın yaparım "gibi sözlerin bu ve buna benzer mahzurları sebebiyledir ki, Resulullah (s.a.v.) Efendimiz böyle bir hareketin



şeytandan geldiğini, şeytanın prensibi olduğunu bildirerek mü'minleri uyarmakta, başka bir hadislerinde de bunun tehlikesini şöyle dile getirmektedir.

Yarın yaparım, yarın yaparım diye işlerini erteleyenler helak olmuşlardır. (cs.1829)

35-Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan rüyada birinizle oynayıp da gusletmenizi gerektirdiğinde bunu başkalarına anlatmayın. (cs.470)

36-Hz.Ömer' (r.a.) Resulullah (s.a.v.):Ben hakka çağırıcı ve Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırıcı olarak gönderildim. Hidayet verme konusunda elimde hiçbir şey yoktur.

Şeytan da Allah'ın yasak kıldığı şeyleri süslü gösterici olarak yaratılmıştır. Saptırma konusunda onun da elinde hiçbir şey yoktur. (cs.1712)

37-Ebud Derda (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Belaya uğrama ve ondan emin olma kişinin diline bağlıdır. Kul bir hususta "Hayır, valla-hi bu işi asla yapmayacağım "derse, şeytan mutlaka bütün işini bırakır, yapmam dediği şeyi yaptırmak suretiyle onu günahkâr edinceye kadar peşine düşer (cs.1742)

38-İbni Abbas (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İbli-sin Şeytanlardan azgın bir kısım askerleri vardır. Onlara şöyle der: "Hacıların ve Mü-cahidlerin peşini bırakmayın. Onları Allah'ın yolundan saptırın " (cs.1331)

39-İbni Ayyaş'dan rivayetle; Resulullah (s.a.v.) Kul içki içmedikçe dininde bir geniş-lik içerisinde bulunmaya devam edecektir. İçki içtiğinde , Allah üzerindeki himayesini kaldırarak, dostu, kulağı, gözü ve ayağı şey-tan olacak, Şeytan onu her kötülüğe sürük-leyecek ve her iyilikten geri çevirecektir. (cs.3255)

40-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Ben iki hasletle peygamberlerden üstün tutuldum: Şeytanım kâfir idi, Allah bana yardım etti ve Müslüman oldu. (mz.14009)

41- Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Sizden biriniz uyandıktan sonra abdest aldığı zaman üç kere sümkürsün. Çünkü şeytan geceyi onun genzi üzerinde geçirmiştir. (b-9-1357)

42- Abdullah b.Mes'ud (r.a.) der ki: Resulullah (s.a.v.) 'in yanında sabaha kadar uyuyan bir adamdan söz edildiği zaman buyurdu ki: Şeytan onun kulağına işemiştir. Hasan Basri: O'nun sidiği ağırdır (Çok uyutur) dedi. (t.:64-cf.2-2245)

43-İbni Abbas (r.a.) Resullah (s.a.v.): Güneş battığında çocuklarınızı dışarı çıkarmaktan alıkoyunuz. Çünkü bu şeytanların yeryüzüne dağıldığı bir vakittir. (c.s.1.422)

44-İbni Abbas (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Biriniz eşiyle ilişkiye gireceği zaman: Bismillah! Allah'ım! Şeytanı bizden ve bize vereceğin rızıktan (çocuktan) uzak tut diye dua eder de bu ilişkiden dolayı bir çocuk olması takdir edilirse bu çocuğa ömür boyu şeytan zarar veremez. (cf.4115)

45-Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Kadın şeytan suretinde gelir ve şeytan suretinde gider. Sizlerden biriniz bir kadını beğendiğinde, gelsin hanımının yanına, nefsindeki geçer. (r-107-9-cf-4-.4093)

46- Cabir (r.a.) Resullah (s.a.v.): Bir kimse evine girerken ve yemeğe başlarken Allah'ın ismini zikrederse, şeytan (yardımcılarına) "Sizin için burada geceleme de yok, yemekte yok "der. Fakat evine girerken Allah'ın adını anmazsa şeytan "Geceleyecek yere de Yemeğe de kavuştunuz "der. (r.44.4-cf.5.5465)

47- Ebu Hureyri (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Âdemođlu secde ayetini okuyup da secde ettiđi zaman, Őeytan ađlayarak uzaklaŐır ve Őöyler der: Yazık bana, âdemođlu secde ile emr olundu ve secde etti. O'nun için cennet var. Bende secdeyle emr olundum, lakin isyan ettim. Benim için ateŐ var. (r.57.12)

48-Ümeye b.BahŐi (r.a.) anlatıyor: Allah Resulü (s.a.v.) oturuyordu, bir adamda yemek yiyordu. Yemeđinden son lokma kalana dek Besmele çekmemiŐti; onu ađzına götürdüđü zaman "Bismillahi ala evlehu ve ahirehu dedi. Buna Peygamber (s.a.v.) güldü ve Őöyle buyurdu: Őeytan onunla beraber yiyip duruyordu ; besmele çekince karnındakileri geri kustu . (cf.5-5464)

49-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Muhakkak ki Őeytan hassas ve çok yalayıcıdır kendinizi ondan sakının elindeki yemek bulaŐıđını yıkamadan yatan kimse gece

başına bir musibet gelirse bu durumda kabahati başkasında değil bizzat kendisinde arasin. (cf.5-5472-ş.ş.126-E.Davut 3852)

50-Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Evlerinizi (içlerinde Kur'an okumayıp) mezara çevirmeyin! Bilin ki şeytan içinde Bakara suresi okunan evden uzaklaşır (cf.6-6740)

51- Ebu Umame (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İblis yeryüzüne atıldıktan sonra. "Ya Rabbi bana ev ver "dedi Hamamlar senin olsun "buyruldu. "Meclis istedi ".Çarşılar ve yol ağzları "verildi. "Yemek istedi " "Besmelesin yenen yemekler senin olsun "dedi. Müezzin istedi "çalgıcılar müezzinin olsun "buyruldu. "Kur'an istedi ".Şiir verildi. "Yazın döğme, hadisin yalan olsun, resulün de bakıcılar, falcılar olsun, öksen tuzağın da kadınlar olsun "buyruldu. (r.110-10)

52-Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İblis tahtını deniz üzerine kurar. Yanında hicaplar

(Perde) vardır. Allah'a benzemek için. Sonra askerlerini yayar ve der ki: "Filanı kim azdıracak? "Askerlerden ikisi kalkar. İblis der ki "Size bir sene müddet. O adamı azdırırsanız sizi bağışlarım. Aksi halde isi asarım. " (r.110-8)

53- Ebud Derda (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Mel'un iblis şeytanlarına hitap eder ve der ki: "Et, kadın ve içkileri ele alın, zira şer için bunlardan daha müessir bir şey bulamadım." (r-111-4)

54-Hasan (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İblis Adem (a.s.) 'ı içi boş görünce yemin etti ki: "Yaşadığı müddetçe onun içinden çıkmam" Allah'da yemin etti ki: "Ben de onunla, tövbe arasına hail koymam " (r.111-2)

55-Muaz (r.a.) Resulullah (s.a.v.): İblisin köpek burdu gibi burnu vardır. Ve onu Ademoğlunun kalbine koymuştur Ona şehvet ve lezzetleri hatırlatır. Ve Allah hakkında

şekke düşürecek vesvese verir. Kul "Eüzü billahissemiül alim, mineşşeytanirracim ve Eüzü billahi en yahdurun, İnnallahe hüvessemiil alim dedikçe hortumunu kalbinden çeker.

(Bu sözler yürürken söylenecek. Yoksa zikirten ileri geçmez. (r.111-3)

56- Ebu Hureyre (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Kadın şeytan oklarından bir oktur. Kim ki güzel bir kadın görür de, Allah rızası için ona gözünü kaparsa, bunun hemen akabinde, Allah o kimseye öyle bir ibadet lütfeder ki, zevkini ona duyurur. (r.107-10)

57- Cabir İbni Semure (r.a.) Resulullah (s.a.v.) :Şeytan önümden geçmek istedi boğazını sıktım. Hatta dilinin soğukluğunu elimde duydum. Süleyman (a.s.)'ın duası olmasaydı. Bu mescide onu direğe bağlardım. Çocuklar da gelir de onu seyrederdilerdi. (r-102-)



58- Cabir (r.a.) Resulullah (s.a.v.) Şeytan sizin her işinize burnunu sokar. Hatta ye-meğinize bile. Sizden birinizin lokması düşünce çöpünü alsın ve yesin, şeytana bırakmasın. Yemekten sonra ellerini (parmaklarını) yalasin. Çünkü bereket ye-meğin neresinde olduğunu bilemezsiniz. (r-101-8)

59- Rafi İbni Yezid (r.a.) Resulullah (s.a.v.): Şeytan alı sever. Onun için al giymekten ve şöhretli elbise giymekten sakınınız. (r-101-9)

60- Abdullah b.Mes'ud (r.a.) der ki: Resulullah (s.a.v.) Şöyle buyurdu: İnsanoğlunda hem şeytanın, hem de meleğin bir etkisi vardır. Şeytanın etkisi insanı kötülöklere götürmesi ve hakkı yalanlatmasıdır. Meleğin etkisi ise insanı hayra götürmesi ve hakkı tasdik ettirmesidir. Her kim (Melekten gelen) böyle bir etkiyle karşılaşırsa bilsin ki

bu, Yüce Allah'tandır ve bu yüzden de O'na şükretsin. Diğeriyile karşılaşan kişi ise kovulmuş şeytandan Yüce Allah'a sığınsın .Sonra Resulullah (s.a.v.) şu ayeti okudu: "Şeytan sizi fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayasızlığı emreder; Allah ise kendisinden mağfiret ve bol nimet vaat eder. Allah'ın lütfu boldur, O her şeyi bilir" (Bakara 268) (cf.6-6834-tr.2988)

61- Ebu Hureyre (r.a.) anlatıyor: Resulullah (s.a.v.) Ramazan'da beni zekât mallarını korumakla görevlendirmişti. Yanıma biri geldi ve zekâtta ki yiyeceklerden avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve: "Seni Resulullah'ın (s.a.v.) karşısına çıkaracağım "dedim. "Bana: "Ben muhtaç birisiyim, bakmakla yükümlü olduğum bir ailem var ve çok büyük bir sıkıntı içindeyim!" deyince onu bıraktım. Sabah olduğunda Peygamber (s.a.v.) bana: Ey Ebu Hureyre! Dün gece yakaladığın adama ne oldu? diye sordu. "Ya

Resulallah! Ailesiyle birlikte çok büyük bir sıkıntıda olduğunu söyleyince onu bıraktım“ dedim. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.), “Bil ki o sana yalan söylemiştir ve geri gelecektir! “buyurdu. Resulullah (s.a.v) , o geri gelecek, buyruğu üzerine bende onun geleceğini öğrenmiş oldum. Onun için onu beklemeye koyuldum. Geldi ve yine yiyecek Mallardan avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve: “Seni Resulullah’a (s.a.v.) götürüleceğim! “dedim. Bana “Beni bırak; zira muhtaç birisiyim ve bakmakla sorumlu olduğum bir ailem var. Bırakırsan bir daha gelmeyeceğim! “deyince ona acıyıp serbest bıraktım. Sabah olduğunda Hz.Peygamber (s.a.v.) bana: “Ey Ebu Hureyre! Dün gece yakaladığın adama ne oldu? “diye sordu. “Ya Resulallah! Ailesiyle birlikte çok büyük bir sıkıntıda olduğunu söyleyince ona acıyıp bıraktım “dedim. Bunun üzerine

H.z.Peygamber (s.a.v.): "Bil ki, o sana yalan söylemiş ve geri gelecek!" buyurdu.

Üçüncü kez onu beklemeye koyuldum. Yine gelip malları avuçlamaya başladı. Onu yakaladım ve: "Seni Resullah'a (s.a.v.) götüreceğim! iki defadır gelmeyeceğini söyledim; ama bu üçüncü ve son kez olacak!" dedim. Bana: "Beni bırakırsan sana öyle sözler öğretim ki Yüce Allah seni onunla faydalandırır!" deyince ben: "onlar ne? diye sordum. Bana: "Yatağa gireceğin zaman "Ayettu'l-Kursi olan "Allahu la ilahe illa huvel-Hayyul-Kayyum "ayetini sonuna kadar oku! Sabahlayana kadar Yüce Allah tarafından bir koruma altında olur ve hiçbir şeytan sana yaklaşamaz" dedi. Ben de onu bıraktım. Sabah olduğunda Resulullah (s.a.v.) "Dün gece yakaladığın adama ne oldu?" diye sordu. Ya Resulullah! Bana, Yüce Allah'ın kendileri vasıtasıyla faydalar vereceği

bir takım sözler öğreteceğini söyleyince onu bıraktım "dedim.

Resulullah (s.a.v.): "O sözler ne? "diye sorunca, dedim ki: "Bana: "Yatağa gireceğin zaman "Ayetu'l-Kursi olan "Allahu la ilahe illa huvel-Hayyul-Kayyum "ayetini sonuna kadar oku! "dedi. Benim de bu şekildi sabahlayana kadar Yüce Allah tarafından bir korumada olacağımı, hiçbir şeytanın da bana yaklaşamayacağını söyledi." (Ravi der ki: Sahabeler hayırlı işlere çok önem verdilerdi)

Bunun üzerine Hz.Peygamber (s.a.v.): "O bir yalancıdır; ama sana doğru söylemiş. Ey Ebu Hureyre! Üç gecedir kiminle muhatap olduğunu biliyor musun? buyurdu. Ben "Hayır!" dediğimde, Resulullah (s.a.v.): "O şeytandı "cevabını verdi. (b.7-1041-cf-6-6744 r.s. 1022)

Şeytanın Tuzakları, korunma yolları ve şeytanla ilgili 61 hadis kitapçığını tamamlamayı bize nasip eden Yüce Allah (c.c.) sonsuz hamd ve şükürler olsun. Sevgili Habibi'ne, O'nun al ve ashabına ve kıyamete kadar O'nun nurlu yolunda gidenlere salat ve selam olsun.

**BİBLİYOGRAFYA**

- 1- Ruhul Beyan tefsiri Damla yayınları.1995 İstanbul
- 2- Sahih-i Buhari Muhtasarı Polen yay.2008 İstanbul.
- 3- Sahih-i Müslim Muhtasarı pol.yay.2008 İstanbul.
- 4- Sahih-i Buhari Tecrid-i Sarih tercemesi Diy.İş.bşk.yay.1982 Ankara
- 5- Tergib ve Terhib B.Pusmaz-A.Arpa.Hikmet yay.İstanbul.
- 6- Cem'ul Fevaid Ocak yay.Rudani 2008 İstanbul.
- 7- Mecma'uz Zevaid Nurettin El Heysemi ocak yay.2010 İstanbul.
- 8- Ramuz El\_Ehadis C.Akşit-L.Doğan Mil-san.1982 İstanbul.
- 9- Camiü's-Sağir Bekir Sadak Yeni Asya Neş.2008 İstanbul.
- 10- Riyazü's Salihin H.Hüsnü Erdem Emel Mat.1944.Ankara.
- 11- Sünen-i Tirmizi.2007 Konya Kitapçılık
- 12- İhyau-Ülümü'd-din A.Davutoğlu Bedir yay.1974 İstanbul.

**YAYINLANMIŞ ESERLERİ**

1. Ümit Kapısı
2. Müslüman'ın 24 Saati
3. Şeytanın tuzakları ve korunma yolları
4. 7'den 70'e genel manevi hastalık Gıybet
5. Selâm ve Selâmlaşma
6. Sabır
7. Rahmet Kapısı 45 Konuda 1501 Hadis-i Şerif
8. Unutulan Sünnet Hacamat ve Sülük
9. Büyük Günahlar
10. 45 Konuda 1666 Hadis-i Şerif
11. Peygamber (s.a.v.)'in Şemail-i Şerifi
12. Ölüm ve Ötesi
13. 46 Konuda 1681 Hadis-i Şerif
14. Ehl-i Beyt ve Kerbela Faciası
15. Müslüman'ın 365 Günü